



Dag van de leerplicht

en over Geki, de moeder van Onno

Niet alles mag en ook niet alles van wat mag dat moet,
maar als je jong bent moet je wel naar school.
Dat is het beste: een notoire spijbelaar
glijdt dikwijls af, vandaar, aldus de leerplichtambtenaar.

En wat had Geki moeten doen als ouder,
voor haar zoon was afgeleden,
voor hij zelfs werd omgelegd?

Er is soms wel een houdenvanplichtambtenaar
die een goed woordje doet voor haar,
maar vaak is ze toch tegenwoordig ook haar eigen
schaamjeningenpraaterovermetelkaarplichtambtenaar.



Enschedees Portretgedicht nr 3
door Stadsdichter Moes Wagenaar
www.stadsdichterenschede.nl