



Foto Miep Jukken

## FC Twente

*en over Anne Tuinhout,  
ex-binge-eatingdisorderpatiënt*

Ze zag eens op tv: een hand een arm  
een warme blik, twee mensen  
die niet eens familie waren.

Weggestopt onder een dikke laag  
dacht ze alleen maar: dit wil ik, ja,  
dit wil ik (en 45 kilo minder dik).

Ook FC Twentefans zijn uit op  
leven met een opgeheven hoofd:  
blijf niet zitten met mislukking, maar  
ga staan – als je ergens in gelooft.



Enschedees Portretgedicht nr 6

door Stadsdichter Moes Wagenaar  
[www.stadsdichterenschede.nl](http://www.stadsdichterenschede.nl)