



Foto Miep Jukkema

Nederland Leest

en over Henk Hendriks, ambassadeur laaggeletterdheid

Zijn moeder maakte vroeger vurrukkullukku
aardappulpannunkoekkun met ui en prei,
maar kon niet lezen – net als hij.

Wat was er toen vurrukkullukkur
dan in de bossen vogels te herkennen,
's avonds te voetballen en te feesten?

Nu is dat het lezen:
van cijfers (om gevaarlijke machines te bedienen),
van duivenuitslagen (en welke doffers al met welke minnen)
en van straatnaambordjes (om zelf de weg te kunnen vinden).



Enschedees Portretgedicht nr 11
door Stadsdichter Moes Wagenaar
www.stadsdichterenschede.nl