



Foto Miep Jukkema

## 150 jaar Stadsbrand

*en over Henk Verschuren, oud-remedial teacher*

Als het een puinhoop is, en hij de  
helft van al zijn kinderen met dyslexie  
maar helpen kan bijvoorbeeld,  
dan zoekt hij uit wat hij kan doen,  
dan lost hij dat graag op.

Henk houdt niet van mooi weer spelen —  
ja, hij vraagt de buurvrouw als ze  
thee wil drinken op de stoep of  
hij wat zon moet regelen...

maar als de halve stad in puin ligt  
dan verwacht hij — ouderwets misschien —  
dat iedereen de handen uit de mouwen steekt,  
een nieuwe stad opbouwt  
waar iedereen zijn plek in heeft.



Enschedees Portretgedicht nr 17  
door Stadsdichter Moes Wagenaar  
[www.stadsdichterenschede.nl](http://www.stadsdichterenschede.nl)