



Bibi Boers

en over Willem Rosier, voorzitter van de Zuiderspeeltuin

Er is het loslaten: het rustig laten spelen,
het timmeren, het schommelen, de zandkastelen,
de dingen die er niet toe doen vergeten.

En er is het controleren: van wie beweert het wel te weten,
het klaarstaan met een pleister voor de wond,
met geld om wat te repareren.

En er zijn de dingen die gebeuren.



Enschedees Portretgedicht nr 18

door Stadsdichter Moes Wagenaar
www.stadsdichterenschede.nl