



Big Bad Waterbattle

en over Mieke de Wolf, haptotherapeut

Er was eens een stad met grote mensen
die elkaar zorgvuldig uit de weg gingen.
De mensen zaten niet zo lekker in hun vel.
Mieke keek vaak bezorgd om zich heen.

Er moet wat gebeuren, dacht ze. En op een mooie
zomerse dag midden in de stad gebeurde er iets.

Iemand pakte een supersoaker,
iemand een emmer water
en nog iemand een winkelwagen
vol met waterballonnen voor iedereen.

Het duurde niet lang of iedereen had pret
en ook Mieke lachte nog lang en gelukkig.



Enschedees Portretgedicht nr 20

door Stadsdichter Moes Wagenaar
www.stadsdichterenschede.nl