



Valentijnsdag

en over Peter en Anke Vardy, opa en oma van zes kleindochters

Als ze bijvoorbeeld op het Bonhoeffer College hadden gezeten.
Als ze het kaartje bij een roos van een euro hadden beschreven.
Als ze wisten wat ze nu weten.

Lieve Anke,

Je bent opvallend lief als jij te laat de klas in komt.
Straks zal ik brieven met je schrijven, skiën, uitvinden
dat Bonhoeffer bedoelen kon dat je voor echte liefde
bij de mensen zelf moet zijn.

Lieve Peter,

Ik heb je nog niet opgemerkt, maar ik verheug me vast op
hoe je in mijn oude stoel zult zitten (vrolijk, al wil je dat niet
laten blijken), het zwemmen bij Tübingen in de rivier,
je te zien smelten als je knuffelt.



Enschedees Portretgedicht nr 14

door Stadsdichter Moes Wagenaar
www.stadsdichtersenchede.nl