



Foto Miep Jukkema

## Enschedese Portretgedichten

*en over Moes Wagenaar, stadsdichter*

En ik, ik ben een peuteraar,  
ik peuterde de wolfskleren van schapenlijven.

Maandelijks gaf ik  
een Enschedeër bloot,  
om rustig naar te kijken.

Zo puur kunnen we zijn,  
zo schaamteloos  
ons best doen.



Enschedeese Portretgedicht nr 25 (hors série)

door Stadsdichter Moes Wagenaar  
[www.stadsdichterenschede.nl](http://www.stadsdichterenschede.nl)